

Vinden en gevonden worden

Wegen naar God

Mensen kunnen langs allerlei wegen op zoek zijn naar God, goden of 'iets hogers'. Dat kan door de natuur of de geschiedenis te bestuderen en daarin aanwijzingen voor het bestaan van God te ontdekken. We kunnen ook zoeken langs de weg van religies of menselijk redeneren. Wanneer we God hebben mogen vinden, blijven we altijd op zoek om Hem beter te leren kennen. We komen ook in gesprek met anderen die Hem nog niet gevonden hebben.

Marc J. de Vries biedt in *God vinden* een handreiking voor gesprekken met verschillende soorten zoekers. Hij richt zich ook op christenstudenten, die vaak te horen krijgen dat wetenschap en menselijk redeneren niet samengaan met het zoeken naar en vinden van God. Dit boekje biedt hen een antwoord. Uiteindelijk blijkt God Zich in de eerste plaats te laten vinden in Zijn Woord. Dat Woord klinkt bij uitstek in de christelijke gemeente.

Prof. dr. Marc J. de Vries uit Papendrecht is bijzonder hoogleraar Christelijke Filosofie aan de Technische Universiteit in Delft.



Artios

Dr. Marc J. de Vries

God vinden

God vinden

In gesprek met zoekers

Dr. Marc J. de Vries



De eerste drie bekeringen in Europa (Hand. 16; preek Tim Keller)

De Heere laat zich door elk op zijn eigen wijze vinden.

Lydia	Slavinnetje	Stokbewaarder
Turkse Welgesteld Hoog opgeleid Rationeel	Griekse Straatarm Ongeschoold Emotioneel	Romein Jan Modaal Beroepsopleiding Pragmatisch
Bekeerd door uitleg in preek	Bekeerd door heftige woorden	Bekeerd door gebeurtenis

Zoekwegen naar God

- De weg van het verstand: ik wil het eerst begrijpen
- De weg van de emotie: ik wil er door geraakt worden
- De weg van de wil: ik geef me pas gewonnen als ik tastbaar bewijs heb

- Het boekje "God vinden" gaat over de eerstgenoemde weg

Verstandelijke zoekwegen

- Bestudering van de natuur: zie ik God als Ontwerper?
 - Natuurwetenschappen
- Bestudering van de geschiedenis: zie ik de hand Gods?
 - Geschiedwetenschappen
- Religies: vind ik het H/hogere?
 - Godsdienstwetenschappen
- Zuivere redenering: kan ik Gods bestaan bewijzen?
 - Filosofie/logica

- Niet het hogere, maar de mens
 - Menswetenschappen

Wat leveren de verstandelijke zoekwegen op?

- Het bestaan van God is plausibel, maar niet te bewijzen
- De aard van de God die ik ontwaar is ambivalent: goed en kwaad lopen door elkaar
- Rationele inzichten kunnen veranderen, dus het geloof heeft geen goed fundament als je daar op bouwt

Reacties

- Postmoderniteit: je kunt ook geen objectieve kennis van God verkrijgen, want er is geen objectieve werkelijkheid als norm
- Positivismen: wat niet objectief aan te tonen is, bestaat niet
- NB: deze beide reacties zijn in onze tijd populair, zelfs al zijn ze tegenstrijdig
- De derde weg: er bestaan zaken die vallen buiten het (door zijn methode beperkte) gebied van wat wetenschappelijk aantoonbaar is en waarover toch betrouwbare kennis te verkrijgen is
 - De weg van het Woord

Wat zie je door de bril van de Bijbel?

- Onderscheid tussen sporen van Gods plan en van onze zonde: beide zijn aanwezig in de werkelijkheid en lopen voor ons door elkaar zonder de Bijbel als onderscheidende 'bril'
- In de natuur is nog steeds de wijsheid van haar Maker te zien, maar ook de doorwerking van de vloek (ziekte, dood)
- In de geschiedenis is voortdurend leiding van God te zien, maar ook de doorwerking van het kwaad
- De religies bevatten alle sporen van Godskennis, maar ook sporen van menselijke gedachten
- Het zuivere redeneren wordt gehinderd door de invloed van de zonde op ons kenvermogen

In gesprek met zoekers

- Eerst meelopen op de weg
 - Zoeken naar aanknopingspunten voor gesprek
- Oogsten wat er te oogsten valt
 - Geloven gaat niet tegen de rede in
 - Gods bestaan is zelfs plausibel te noemen
- Het licht van de Bijbel laten vallen op de zoekweg
 - “Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad”: nu wordt alles pas duidelijk
- Naar “Jeruzalem”, waar de gemeente samen is

Meelopen met Emmausgangers

