



Als u kijkt naar het logo van Stichting Gave ziet u heel mooi het beeld van het kruis van de Heere Jezus tussen twee gezichten: de christen en de vluchteling. Het is ons verlangen als Stichting Gave om christen en vluchtelingen bij elkaar te brengen om de liefde van de Heere Jezus te delen in woorden en daden. Dat is wat wij als Stichting Gave doen door middel van toerusting, materiaal, kennis en praktische ondersteuning bij het opzetten van het werk onder vluchtelingen. Zie www.gave.nl

De Heere benoemt in Zijn Woord Zijn bijzondere zorg voor de vreemdeling. En de `vluchteling` kan ook steeds op de plaats worden gezet waar in de Bijbel het woord `vreemdeling` staat. God heeft een speciale zorg voor vluchtelingen. Dat is ons de afgelopen jaren bij Stichting Gave wel duidelijk geworden. Drie jaar geleden kreeg onze organisatie van een christenondernemer een kantoorpand aangeboden. Een groot pand. In drie jaar tijd is het aantal collega's bij Gave bijna verdubbeld. God wist al lang dat er zoveel vluchtelingen naar Nederland zouden komen. En heeft ons als Gave voorbereid zodat we de zorg voor deze mensen kunnen dragen en overdragen aan de kerken en christenen.

Persoonlijk heb ik die bijzondere zorg van de Heere terug gezien in de roeping van God om aan het werk te gaan in Zijn Koninkrijk. De Heere riep mij vanuit het boek Haggai om Zijn tempel te gaan bouwen. Niet bouwen aan je eigen huis, je eigen carrière, maar aan het Huis van God. Achteraf mag ik ervaren dat de 5 jaar ervaring op het AZC van Luttelgeest nodig zijn geweest om nu bij de nieuwe AZC's de christenen en de kerken op te roepen en te ondersteunen om aan het werk te gaan onder de vluchtelingen.

In deze tijd komen er veel vragen op je af als het gaat om de zorg voor vluchtelingen: welke zorg geven we, welke zorg niet, wie geven we zorg, wat mag het ons kosten, is het wel veilig, kunnen we deze zorg wel dragen? De Heere heeft me laten zien dat Hij Zelf het grote Voorbeeld heeft gegeven. In de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan schets Jezus ons deze vragen en geeft Hij antwoord hierop: **De barmhartige Samaritaan kijkt naar de man op de weg, hij gaat, met innerlijke ontferming bewogen, ten koste van zijn eigen veiligheid, met wat hij op zak heeft, olie en wijn, verzorgt hij de man, hij levert inspanning, en hij geeft geld om de zorg te garanderen.** En de Heere Jezus geeft ons deze opdracht: ga heen, en doe gij desgelijks! Deze gelijkenis is voor mij een grote houvast als het gaat om bovenstaande vragen. *Kijken, gaan, bewogen, ten koste van, inspanning, geven. Zelfs je vijanden liefhebben!*

60 miljoen vluchtelingen wereldwijd. De helft kinderen. Vorig jaar hebben in Nederland 45 duizend vluchtelingen asiel aangevraagd. Maar als we terugkijken naar de jaren 1999, 2000, 2001 dan zien we dat er toen rond de 70 of 80 duizend mensen per jaar asiel aanvroegen in Nederland. En wie van ons heeft er toen een boterham minder om gegeten.

Iets vertellen over het AZC van Luttelgeest. `Luttel geest` in de `NOP`. Al 20 jaar is daar een AZC. Aan de rand van de samenleving, daar is God en daar gebeuren wonderen. Dat is wat wij als christenen mogen ervaren in de omgang met vluchtelingen. Daarom is het omgaan met vluchtelingen een zegen voor ons als christenen. Het zorgt ervoor dat onze kerkmuren lager worden, we beter samenwerken met andere kerken, maar we mogen ook de grootheid en de creativiteit zien van onze God. Hoe verschillend heeft Hij ons gemaakt. Hoe verschillend zijn de culturen. En dat Hij door al die verschillen heen voor Zijn Zoon een bruid zoekt en roept en thuishaalt. Hoe groot is onze God!



Omdat we op het AZC geen evangelisatie activiteiten mogen organiseren hebben we op 500 meter afstand van het AZC een House of Joy gerealiseerd. In samenwerking met 20 verschillende kerken uit de regio is dit tot stand gekomen. Op dit moment zijn er 250 vrijwilligers uit de kerken die betrokken zijn bij het werk onder de vluchtelingen op het AZC maar ook in de dorpen.

Een paar voorbeelden wil ik noemen dat de Heere heeft laten zien dat Hij alles kan. Dat Hij alles stuurt naar Zijn raad en dat er bij Hem niets onmogelijk is! Dit aan de hand van onderstaande Bijbelgedeelten:

Openbaring 3: 8 `zie Ik heb u een open deur gegeven....`

Psalm 121 : `kijk omhoog naar de bergen, mijn hulp is van God!`

1 Joh 3: 16,17 en 18 : `...en ziet zijn broeder gebrek hebben...`