

Contactorgaan Gereformeerde Gezindte - 1963-2013
Secretaris: drs. I.A.Kole,
Prins Bernhardstraat 36,
2825 BE Berkenwoude.
Tel.0182-362588
i.a.kole@hetnet.nl

Berkenwoude, mei/juni 2013

Onderwerp: Conferentie COGG- 1963 – 2013

Aan de kerkenraden

Broeders,

We nodigen u graag uit om de jaarlijkse conferentie van het COGG bij te wonen op
DV **19 september 2013** in De Aker, Fontanusplein 2, Putten. Tijd: **14.00** uur –**20.00** uur.

Het onderwerp is: **SAMEN MET ALLE HEILIGEN**
Hoe katholiek is de gereformeerde gezindte?

Medewerking wordt verleend door : ds.A.J.Mensink, ds.A.de Snoo, dhr.W.Büdgen .
ds.P.L.D.Visser sluit af met oproep: **De opdracht van het COGG voor morgen..**
Er is een discussie met de aanwezigen.

Die dag wordt er ook een boek gepresenteerd:

Verscheurd Verlangen.

De gereformeerde gezindte nu en in de toekomst

Met bijdragen van; prof.dr.F. van Liburg, ds.P.D.J.Buijs, ds.A.de Snoo, ds.W.Visscher,
ds.A.J.Mensnk en ds.P.L.D.Visser. Op die dag ook te koop.

Omdat het ons allen aangaat, roepen we u op om deel te nemen aan deze ontmoeting, met
jong en oud ook uit uw gemeente.

In 1973 is er door het COGG schuldbelijdenis gedaan van het feit dat we langs elkaar heen
leven, te weinig verantwoordelijkheid jegens elkaar hebben betracht en te weinig hebben laten
merken dat ons aller zaak op het spel staat . Gezien de huidige stand van zaken, vraagt dat ook
nu een diepe verootmoediging en schuldbelijdenis van ons allen: Wij zijn van het heilspoor
afgegaan,

We mogen elkaar niet afschrijven. Dat is zonde! Gods werk gaat door, ook ondanks onze
kerkelijke zonden, maar wij blijven wel verantwoordelijk voor wat wij met Zijn kerk gedaan
hebben, We zijn verlegen om het vuur van de Heilige Geest. Onze Heiland en Zaligmaker,
Koning van Zijn duurgekochte kerk, wandelt tussen de kandelaren en wij bidden:

‘Mensenzoon tussen de kandelaren,
Wortel Davids. Morgenster,
blijf uw kerk vergaderen, bewaren.
Roep haar van nabij en ver.
Laat de luchters branden van uw klaarheid,
maak uw kerk tot pijlers van de waarheid,

schuilplaats in de wildernis,
huis waarin Uw vrede is'.

Voor de goede orde is het van belang dat we weten op hoeveel deelnemers we kunnen rekenen bij de maaltijd. Iedereen is van harte welkom. Entree is 5 euro voor bestrijden van de kosten ,voor deelname aan de maaltijd 15 euro; wilt u het geld overmaken op gironummer 4543194 tnv Penningmeester COGG te Middelharnis.

Wilt u het werk van het COGG en de conferentie in de voorbede gedenken, zodat het COGG als platform echt dienen mag als een oase van ontmoeting en toerusting.

U Gods zegen toegewenst, ook in het ambtelijk werk. Voor nadere formatie kunt u altijd bij ons terecht.

Met broedergroeten en tot **19 september** in Putten,
Namens het bestuur: ds.P. van der Kraan, voorzitter en drs.I.A.Kole, secretaris

Aanmelden: i.a.kole@hetnet.nl: of via postadres, zie briefhoofd.

Verzoek , wilt u deze oproep in uw kerkblad plaatsen:

**Contactorgaan Gereformeerde Gezindte
COGG**

Conferentie op 19 september 2013

De Aker, Fontanusplein 2,Putten

Tijd: 14.00 uur – 20.00 uur

SAMEN MET ALLE HEILIGEN

Hoe katholiek is de gereformeerde gezindte?

Inleiders: ds.A.J.Mensink, ds.A. de Snoo,
ds.P.L.D .Visser en dhr.W.Büdgen.

Presentatie van een boek: **Verscheurd Verlangen.**

Entree: 5 euro ,broodmaaltijd 15 euro,
gironummer 4543194 tnv Penningmeester
COGG te Middelharnis)

Informatie: drs.I.A.Kole, secr.COGG
0182-362588 (i.a.kole@hetnet.nl)
