

Verklaring (1973)

Het Contact Orgaan Gereformeerde Gezindte hield zich tijdens de op vier en vijf april 1973 gehouden conferentie in De Blijde Werelt in Lunteren bezig met het onderwerp 'Crisis en Uitzicht der Gereformeerde Gezindte'. Naar aanleiding van de brede bespreking van dit onderwerp sprak de conferentie uit dat het gemeenschappelijke schuld der Geref. Gezindte is dat men elkaar wederzijds te veel aan de eigen moeilijkheden heeft overgelaten, te weinig verantwoordelijkheid jegens elkaar heeft betracht en daardoor te weinig heeft laten uitkomen dat ons aller zaak op het spel staat bij de moeiten die elke kerk of groep afzonderlijk heeft. Het COGG wekt in deze situatie alle kerken van Gereformeerd belijden op onverzwakt vast te houden aan het gezag van Gods Woord en de betekenis van het Gereformeerd belijden voor de vragen van deze tijd duidelijk te maken. Het COGG verzoekt de plaatselijke kerken van Gereformeerde belijdenis elkaar te zoeken, elkaar aan te spreken op de basis van Gods Woord en de Gereformeerde belijdenis en samen kerkelijke en geestelijke vragen te behandelen. Het COGG is ervan overtuigd dat van een leven naar Schrift en Belijdenis Gods Zegen verwacht mag worden bij het pogen de Gereformeerde belijders te vergaderen. Onze schuld belijdend roepen wij Gods barmhartigheid over onze kerken in opdat wij ook in deze tijd voor onszelf en onze kinderen tot een getuigenis in de wereld Gods Naam mogen verheerlijken.